

Historik om gamla torpet Lugnet i Tiarp, Vapnö socken.

1729 gjorde landshövdingen inventering av boende i Halland. På Lugnet som på den tiden benämndes Laggarstugan bodde **Anders Tomasson**.

Laggarstugan är byggd i liggande timmer.

1761 bodde adelsryttaren **Anders Johansson** i Laggarstugan enligt gamla anteckningar. Ägare till stugan var Vapnö gods som då blivit ett fideikommiss. Detta innebar många gånger att det ställdes krav på att fideikommisset skulle hålla sig med beridna soldater.

1800-talets början finns inga fullständiga uppgifter om vilka som bodde i stugan. Men under denna tid har framkommit att bl.a. en skräddare vid namn **Johannes Jönsson** bodde i stugan. Senare under denna tid även en person vid namn **Andreas Jönsson**. Ägare till torpet var Vapnö fideikommiss.

1892 flyttade torparen **Bengt Svensson** (nuvarande ägares farfars far) till Laggarstugan som fr.o.m. denna tid började odla mark runt stugan. Med odlingarna följde behov av tröskloge och stall och stugan byggdes ut och blev ett torp som från denna tid benämndes Lugnet. Vapnö fideikommiss som ägde torpet krävde flera dagsverken i veckan som betalning för hyra samt arrendeavgift för den odlade marken. Fem barn fostrades och växte upp i detta lilla torp.

1912 flyttade **John och Jenny Nilsson** till Lugnet och bodde där sedan med åtta barn och försörjde sig som stenhuggare och torpare under Vapnö gods.

Arrendeavgiften år 1924 var 94 kr/år för 4 tunnland mark. Utöver detta skulle två dagsverken göras vid klappjakter på Vapnö gods. Lugnet friköptes från Vapnö gods 1941 av John och Jenny genom den s k Ensittarlagen. Vapnö gods var fideikommiss från 1754 till 1964.

År 1955 såldes 2 tunnland åker från torpet till dåvarande grannen Helmer Bengtsson på Solvalla gården.

1962 köpte **Gunnar och Ebba Boman** torpet Lugnet som sommarbostad. Kvarvarande mark 2 tunnland närmast torpet utarrenderades till de närmaste grannarna.

1997 köpte nuvarande ägaren **Rune och Christina Bengtsson** Lugnet för att möjligt bevara det som en gammal kulturbyggnad. Byggnaden är förmodligen en av de äldsta torpbyggnader som nu finns kvar i Vapnöbygden. Den stensatta båsplatsen för endast en ko som fortfarande är bevarad minner om torpartider.

Kortfattad historik om torpet Lugnet av Rune Bengtsson